

Tresspass

Bezetting

Willem Doeves

Henk Vredenburg

Jaap Kluft

Willem Smit

zang/sologitaar

gitaar/zang

basgitaar/zang

drums

Foto v.l.n.r. Henk "Bobo" Vredenburg, Willem Doeves, Willem Smit en Jaap Kluft. Foto is genomen in het Burgemeester In 't Veldpark in Zaandam.

Biografie

Tresspass was één van eerste Zaanse hardrockbands. Misschien wel de allereerste!? De formatie trad onder andere op tijdens de eerste Zaanse groepenpresentatie in februari 1976 in Het Drieluyck in Zaandam.

Jaap Kluft: „We waren een "goeie" coverband van Status Quo, maar speelden ook een beetje van Santana e.d.

Veel optredens in het Brabantse (Schijndel, Sint Oedenrode en meer van die dorpjes), voornamelijk in de grotere zalen. Twee roadies en een geluidman maakten de band compleet.

Het management was in handen van Gerard Kuyt.

De band speelde voornamelijk muziek van Status Quo, en werd daardoor veel uitgenodigd in het zuiden en oosten van het land.

In de Zaanstreek werd wel opgetreden op groepenpresentaties, en op open luchtconcerten in o.a. het Veldpark en het Marktplein in Wormerveer.

Willem Doeves en Jaap Kluft spelen nog steeds, beiden als gitarist.

Willem in een coverband in het noorden, Jaap in de Zaanstreek.

Via de zuster van Willem Smit heb ik vernomen dat Willem 50 is geworden, en dat er sprake was van een reunie, maar de rest van de band was op dat moment onvindbaar. Wellicht komt dat nog: Jaap en Willem Doeves hebben inmiddels weer contact, Willem Smit is ook te vinden, maar Henk Vredenburg is tot dusverre onvindbaar."

Manager destijds was Gerard Kuyt (later volgens mij eigenaar van café de Gladoor in Wormerveer), en Gerard was ook de touringcar-chauffeur van George Baker destijds."

Gitarist Mischa Faverey: „In het artikel ontbreekt Bert Gerssen die ook als drummer bij Trespass en - als ik me niet vergis - Second Face heeft gespeeld. Door onenigheid met Doeves kwam daar een einde aan. Bert is al ruim 30 jaar mijn kameraad."

Henk Vredenburg is te vinden via: www.hesi2000.hyves.nl

Na een oproep met foto in het NHD van 07-03-2008 door Rob Hendriks schreef journalist Ed Blaauw onderstaand artikel met de reacties van oud-bandleiden van TRESPASS.