

Korstkjok

website korstkjok

2005: Korstkjok - Hoe Schrijf Je Dat?

Samenstelling:

Heden:

Paul Klarenbeek - Zang

Nathan Wouda - Gitaar

Sander Kuypers - Bas + Zang

Tim van der Hoorn - Drums

Branko van Hulst - Trombone

Irma de Haan - Trompet

Verleden: (van oud naar nieuw)

Matthijs Ruoff - Cello

Herman Helsloot - Gitaar

Daan van Duin - Bugel + Gitaar + Trompet

Arnold Brinkman - Trombone

Janneke Brinkkemper - Gitaar

Roos ?? - Saxofoon

John Hobson - Gitaar + Bas

Tessa Hartog - Cello + Viool

Tim Kerssens - Gitaar + Zang

bio:

Het sprookje van Korstkjok en 1 nacht

Prille punkjaartjes

In de prille punkjaartjes van een paar buurjongens kwam plots het idee om een bandje op te richten. Ze waren allemaal geobsedeerd door muziek van NoFX, The Offspring en meer punkbandjes. Enthousiast begonnen de jongens met de band en kwamen met de aansprekende naam "the pancakes", zoals u begrijpt is het nooit veel verder gekomen. Eén van de vele problemen waar de jongens tegen aanliepen was het feit dat ze eigenlijk nog geen instrument konden spelen (dit heeft ons later niet kunnen weerhouden).

En we noemen hem: "Korstkjok"

Seizoenen kwamen en gingen en met elke lente werden de muzikale interesses breder en de plannen concreter, er waren zelfs al mensen die voorzichtig een instrument hadden opgepakt. Onder de catchy naam "under my feet" begonnen ze dan echt een band, maar nog voor de eerste klanken het daglicht zagen, kwam er iemand met het magistrale idee om de band Korstkjok te noemen. Deze naam gaf zoveel inspiratie dat er zelfs voor het eerst muziek gemaakt werd. Een band was geboren.

Neem nooit een bassist die Marco Polo heet/ Neem nooit een cellist die Acda en/of de Munnik heet

Het kostte ons nog meer dan een jaar om er achter te komen dat een bas wel nodig was en toen we eindelijk een goede bassist hadden besloot hij toch maar op wereldreis te gaan. Zo heeft Korstkjok wel meer tegenslagen gekend: oefenruimtes hadden geen plek voor ons, podia stuurde ons zelfs tijdens optredens weg, cellisten vonden hun passie in de nederpop en bands dronken ons bier op.

De wijde wereld in

Maar die uren zwoegen en ploeteren (hoe speel je eigenlijk na de tel op zo'n gitaar??) in de donkerste plekjes van Krommenie, Assendelft, Uitgeest en uiteindelijk Wormerveer hebben toch wel zijn vruchten afgeworpen en Korstkjok heeft nu al een aardige rij optredens op zijn naam staan. Overal waar we komen proberen we mensen te verrassen met onze punk/ska met rock en hiphop saus. Vaak kijken mensen op van de aparte teksten, de verschillende muziekstijlen of de overenthousiaste zanger, maar aan het eind van de avond is er altijd wel iemand die bewogen heeft op onze muziek en daar gaat het toch om.

Ska met punk, bizarre teksten, toeterende deuntjes (trompet/trombone), aanstekelijke refreintjes en heel af en toe: "ach, ze doen in ieder geval wel hun best", dat is Korstkjok.

Discografie

Hoe schrijf je dat?

Type

Jaar van uitgave

Label

Minialbum

2005

Eigen Beheer NL

CD - Hoe schrijf je dat?

