

Zaanse Zangers, De

Een andere groep in de jaren vijftig was 'De Zaanse Zangers' die Nederlandstalige liedjes bracht in de traditie van Louis Davids. Van deze formatie werd in 1956 een single uitgebracht door Columbia Records. De Zaanse zangers zongen in 1956 voor Columbia met het Frans Poptie Orkest 'Zoen me nog een keer' en het streekliedje 'Liedje van de Zaan'.

Zanger/ dirigent Joshua Prins van Maasdam: „Geschreven door mijn opa Wim Theewis !! Ook op plaat gezet door de Zaanse zusjes, het Kapiteinskoor en door mezelf. De Zaanse zangers is vrijwel zeker een groep bestaande uit Wim Theewis, Dirk Siekerman en Corry Molenaar later bekend geworden als het Biko Cabaret."