

Ratsz, The

Piepjonge Zaanse 'punkband' opgericht in 1981. Legendarisch optreden in voorprogramma van Herman Brood.

Foto rechts: de eerste bezetting van The Ratsz met boven op de trap zanger Richard Kruyt die na een jaar werd vervangen door Wibaut de Hart (zie bezetting tweede foto hieronder). De eerste line-up deed het optreden in het voorprogramma van Brood.

Jeff Woesthoorn: „De groep werd 'opgericht' door Ewoud Groot en Peter Kromkamp, beiden vrijwilliger bij Drieluik. Ewoud constateerde een toename van jonge punkertjes rond Drieluik en lanceerde het idee. Peter Kromkamp was uiteindelijk de drijvende kracht achter het project.

Overigens was het Stationsstraatgehalte hoog in The Ratsz. Richard, Philip, Pierre en Wibaut woonden er. Ikzelf woonde er ook, en kwam als klein punkertje wel eens bij Ewoud in Huize Waterpas in de Stationsstraat in Zaandam, waar de band werd opgericht en zijn prilste vorm kreeg. Rene de Boer woonde in de Parkstraat en heeft na The Ratsz niet veel meer gedaan aan muziek."

„Ik was zelf ooit de eerste gitarist van The Ratsz, maar omdat ik altijd kinderlijk liep te klooiën tijdens het oefenen flikkerde Peter Kromkamp me uit de band. Met Pierre en Philip ging het lopen. Eerste optreden met luiers en fopspenen naar verluïd. Ik was daar niet bij. Het was te laat volgens mijn ouders, ha ha!"

