

! DJ - Diskjockeys

Eind jaren zestig/ begin jaren zeventig ontstaat het fenomeen 'discotheek': plaatjes draaien (voornamelijk hits uit de top-40 en dansplaatjes) door een DJ met een (in de begindagen) zelf gefabriceerd 'discomeubel' bestaande uit een triplex 'bureau' met draaitafels en knipperende kleurige spots.

De eerste DJ's draaien in de pauzes van optredende bands en tijdens popfestivals. Eind jaren zestig gaan zij ook 'avondvullend' plaatjes draaien zoals de toen landelijk bekende Veronica Drive-in Shows (al in maart 1967 met DJ Rob Out). Voor zaaleigenaren extra aantrekkelijk want één persoon inhuren werd veel goedkoper dan een complete band.

In de Zaanstreek 'werd iedereen opeens diskjockey'. Op het Zaans Popfestival in mei 1968 in De Bond in Zaandam trad al een keur van DJ's op zoals Rein Sluik, Peter Es Kok, Hans Versnel, Dj Rob ? (van La Bamba), Discotheek De Kluft, Discotheek De Gonk en Chris Daemen (die al een 36 uur record op zijn naam had staan).

Rotterdammer Hans Versnel was één van eerste DJ's in de Zaanstreek. Hij was ook tevens zanger (zie foto rechtsonder) en eind 60's bekend van de single 'Hey You'.

Versnel was de 'huis DJ' van De Waakzaamheid. Donderdag was de vaste 'disco avond'.

DJ's Hennie Huisman en Rein Sluik waren toen de vaste invallers 'als Versnel een biertje ging drinken'. In 1969 startte het tweetal de professioneel opgezette 'Top Record Show' (zie pagina Hennie huisman).

Behalve top-40 muziek werden er ook 'niet commerciële' platen gedraaid zoals in Café De Schuur (Parkstraat Zaandam) van Joop van Enkhuizen waar DJ's Ekke Boersma (soul) en Robbie Revere (underground) ook jazz- en elpee pop draaiden.

Begin jaren zeventig kwamen meerdere professionele DJ's zoals de Zaanse ROWDY'S SHOW van Rob Eimers c.s. compleet met een professionele geluidsinstallatie en ook danseressen. Ook ex-Teckel Rien Zwaan werd en is tot op heden 'diskjockey'.

In Krommenie werd de Oase Bar (1968 - 1984) een begrip. DJ's: Henk Kramer (speelde ook in George Baker selection), Dim van Gerven (nu Coco records), Marco Fleer (zondagmiddag), Kees Scooter, Joop ? . Dim van Gerven draaide ook in Café Compaen aan de Hogendijk in Zaandam en de Voem Voem bar in Castricum. Kramer draaide ook in de Voem Voem. Foto's onder: Oase sticker, DJ Henk Kramer en DJ Dim van Gerven. Zie ook:

pagina De Orkaan over reunie Oase Bar

Jan Miggels draaide in La Bamba en Café Atlantic. Ook Henk vd Beld (nu geluidstechnicus) draaide in La Bamba. Later draaiden Jan Visser (bassist GBS, Alquin, DMB) en Dim van Gerven ook in Het Witte Huisje in K'nie (Piet Kok). Tom Boersma deed Stones-middagen in Café 't End aan de Militaireweg waar ook wel eens bands optraden op zondagmiddag.

In Zaandam draaiden de volgende DJ's: Rien Zwaan (Café Compaen, Bar Het Vraagteken), Frank van Ammers (Z9, 't Vat), Jan en rene Bond (Disco 70 ??), Cees Wilson (Vraagteken), Bram Burgers ('t Fust), Peter Klopper (de Bond), Tony Rijks (TufTuf), Z9 DJ's waren Jan kalf, Peter Jongh, Ruur Monee, Chris Daemen draaide in De Bond, Sooshoek, Lindenboomschool (zondagmiddag).

Bertje Steenbergen had een inklapbare zelfgemaakte discotafel. In de jaren zeventig draaide Max de Snaaijer ('naaijer') in Het Slop (later Te Warskip, Las Vegas) en Cockey's Club psychedelische soulplaten en lange elpee tracks van onder andere Lou reed, Alice Cooper, Traffic, deep Purple etc.

Jan List was in de jaren '60 een bekende promotor. met zijn Whisky-A-Gogo organiseerde hij beatconcerten en festivals. In 1970 opende hij in Zaandam Bar-Discotheek Dam 8. Deze werd in de jaren '70 en '80 een begrip in Zaandam. DJ was onder andere Cees Hogerheijde. Er werden ook Miss-verkiezingen gehouden en er traden sporadisch artiesten op. Met of zonder geluidsband.

Het beattijdperk met bandjes die dansmuziek verzorgden was voorgoed ten einde. Veel jaren zestig bands hielden het in 1968-1970 voor gezien. De groepen die 'underground' muziek brachten deden dat voor een veelal 'zittend' publiek wat speciaal kwam om te luisteren naar muziek. Een groot aantal zalen ging dicht of ging over op commerciële discotheken met sporadisch nog een top-40 orkest wat dan live kwam optreden. Of men zette gewoon een elpee op!

Zo ontstonden bijvoorbeeld CLUB '71 in Zaanwijk, Club Dam 8 in Zaandam, Cockey's Club in Zaandam en Bar Oase in Krommenie. De bandjes verhuisden naar buurthuizen en jongerencentra.

Groepen die top-40 muziek brachten speelden voornamelijk op feesten en sporadisch nog in 'popzalen'.

Door de opkomende disco-rage vanaf 1972 kreeg bijna ieder Café een eigen discotheek.

Foto boven: Discotheek 'The Rowdy's Show'.

Café's in de Zaanstreek (met dank aan de redactie van DE ORKAAN):

Krommenie: Oase Bar, het Witte Huisje (Provincialeweg), café aan het eind van de Militaireweg (was ook een wit huisje, zondagmiddag trad er wel eens een band op), Double You (reünie al geweest)

Wormerveer: Ons Huis, De Dageraad (boot tegenover Ons Huis, Zaanweg), De Jonge Prins (Noordeinde), De Nieuwe Sociëteit (Stationsstraat)
Koog Zaanwijk: Skylark, Lindeboomschool, Club '71, Twilight Zone (bij Zaanijkerkerk, 1971-1993)

Zaandam: Huize Negrijn, later Old Gun (Hogendijk), L'Ecole, Drielyck/Drieluik (1972 tot 1997, in pand L'Ecole, het Drieluik zat eerst aan de Joachim Kleinzorgstraat), Kabelgat (al 2 reünies achter de rug), El Sombrero (Lage Horn), De Karseboom, De Harmonie, de Bond (Oostzijde), Dam 8, Provadya? (Rustenburg), Christelijk Belang (Botenmakerstraat), Cocky's Club (Peperstraat), Tuftuf (Gedempte Gracht), Annie's Verjaardag (Zuidwijk), café Centraal (hoek Zilverpadsteeg

/ Gedempte Gracht), de Bijenkorf (Gedempte Gracht), 't Vat, American Bar (Tolstoistraat), Luky Strike, Jopie Dulk, Lelle Belle (Nicolaasstraat), Toon Turk (Spoorbuurt), 't Schuttertje, 't Slop (groot & klein), Foamy club, Huize Lammers (Burcht), Wienerwald café (Peperstraat, was eigenlijk restaurant, was dit niet op zelfde plek als Cocky's Club, of ernaast?), Cafe Lubbers (Zuiddijk), Metropool (Korte Hogendijk, 1989 – 1994, later The Palace)

Wormer: Matje (Dorpsstraat), Westend (Nieuweweg), Prinsenhof (Zuiddijk, 9-11), Serah Artisan (Damstraat)

Westzaan: De Happetap (Weiver)

Oostzaan: Discompaen (Kerkbuurt 88), Café Centrum,

Er zijn natuurlijk ook café's van naam, eigenaar en doelgroep veranderd. Zaanweg 10 (Wormerveer) werd een Lounge Bar nadat het ook een tijd restaurant was, het Spinnewiel in Zaandam werd Charly's Bar (inmiddels gesloten), Te Warskip (Kanstraat 4, nu Las Vegas), Z9 werd De Kade, Crossroads (Damstraat, 1993-2001, later Club Dreamz), in Lexion (Westzaan) zit nu de Wereldkeuken.