

Waerts, Rien - Muziekschool - Zaandam

Bekend Zaans 'muzikaal knooppunt' in de jaren vijftig en zestig op de Zuiddijk in Zaandam. Diverse Zaanse popmuzikanten volgen er lessen en kopen daar hun gitaren, versterkers, drums etc.. De muziekschool zelf formeerde ook bands die optraden tijdens leerlingenavonden en op feesten.

Op de foto's de muziekzaak aan de Zuiddijk in Zaandam. De bus die klaar staat werd in 1963 gebruikt voor een trip naar Brussel van The Baby Rockers en The Rocking Idolaters die waren uitgenodigd voor een optreden voor de Belgische radio.

Het 15-jarig jubileum werd gevierd op 27 januari 1962 in zaal Ons Huis in Zaandam.