

## Bright Stars, The

Bezetting 1962-1963

Greetje (Gré) Sikkes

Henny Huisman

Chris Fronik

Frank van den Eeckhout

Roy van den Eeckhout

Ferry van den Eeckhout

zang

gitaar

gitaar

sologitaar

basgitaar

drums

Foto rechts: THE BRIGHT STARS in 1962

vlnr: Ferry v.d. Eeckhout - Chris Fronik - Frank v.d. Eeckhout - Roy v.d. Eeckhout - Henny Huisman - Greetje Sikkes

Biografie

Foto links: de allereerste bezetting eind 1961:

Frank van den Eeckhout (gitaar, zang) - later naar The Sky Devils.

Roy van den Eeckhout (basgitaar, gitaar)- later naar The Sky Devils.

Ferry van den Eeckhout (ukelele, drums) - later naar The Sky Devils.

Henny Huisman (gitaar)- later naar The Marileens.

The Bright Stars was oorspronkelijk een driekoppig bandje van de muzikale Indische familie Van den Eeckhout uit Zaandam. Vader Jaap bespeelde verschillende instrumenten en trad ooit op met de oerbezetting van THE ROLLERS. Zonen Frank (27-9-1948), Roy (24-8-1949) en Ferry (26-9-1950) van de Eeckhout begonnen thuis op jonge leeftijd te musiceren op respectievelijk bas, gitaar en drums (1 trommel en 1 bekken).

Buurjongen Henny Huisman (toen 11 jaar) wilde graag meedoen en hij werd erbij gevraagd als slaggitarist. Dit betekende de start van een muzikale loopbaan als gitarist, drummer, DJ en presentator. De 'Eeckhoutjes brachten Hennie wat kneepjes van het gitaarspelen bij. Gré Sikkes (jeugd-rolschaatskampioene van Nederland in 1961) wilde graag als zangeres begeleidt worden en vroeg de groep voor een optreden...

De band presenteerde zich tijdens optredens als 'Eén van Europa's jongste gitaarcombo's'. Zij bleken evenoud te zijn als de toen populaire en landelijk bekende 'kinderband' THE BABY ROCKERS

Foto: THE BRIGHT STARS 1962

vlnr: Henny Huisman - Frank van den Eeckhout - Roy van den Eeckhout - Greetje Sikkes - Ferry van den Eeckhout

Allereerste optreden in R.K. verenigingsgebouw aan de Oostzijde in Zaandam tijdens een middag van de Speeltuinvereniging Theresia waar onder andere 'Hou je echt nog van mij, Rocking Billy' werd gespeeld. De band speelt ook nummers van The Shadows, Everly Brothers en Cliff Richard. 'Ome Henk' Dijkstra vertaalde de nummers. Zo werd Lessons in love 'Was ik maar groot' en Can't buy me love (Beatles) 'Ik ben het zat.

Chris Fronik wordt dan de vaste slaggitarist. De groep trad onder andere op in Den Haag (zie foto boven) en samen met Johnny and his Cellar Rockers in de Lindenboom in Koog aan de Zaan. The Bright Stars werd begeleidt door Henk Dijkstra, een oom van Henny Huisman. Hij zorgde voor een versterker waarover alle instrumenten en de zang werd versterkt. Na een meningsverschil over de muzikale toekomst tussen Dijkstra en de 'Eeckhoutjes' besloten de drie broers Van den Eeckhout en Chris Fronik verder te gaan onder de hoede van vader Jaap van den Eeckhout.

Eind 1963 gingen de drie broers Van den Eeckhout met gitarist Chris Fronik verder als The Sky Devils. Gré Sikkes stopte met zingen.

Bezetting 1964

Wim Henneke

Hennie Galjaard

Peter Nugter

Margriet Eshuijs

Rudy Schouten

Henny Huisman

zang

zang

sologitaar

gitaar

basgitaar

drums

Ome Henk Dijkstra probeert samen met Henny Huisman een nieuwe bezetting te formeren. Slaggitarist werd de negenjarige Margriet Eshuijs. Peter Nugter (de oudste in de groep) werd de nieuwe sologitarist. Henny ging drummen en basgitarist werd Rudy Schouten. Via een advertentie in 'de Typhoon' werd zanger Wim Henneke (niet te verwarren met neef Willem Henneke van Turf) aangetrokken.

Henneke: „Ik werd toen zanger bij The Bright Stars via een advertentie 'zanger gevraagd in de Typhoon'. Henny Huisman speelde drums en Margriet Eshuis sologitaar. Wij zongen liedjes van Cliff Richard vertaald door ome Henk o.a. 'On the beach, dat werd 'Op de fiets. Als we optraden stond ome Henk achter in de zaal en als hij op zijn fluitje blies moesten wij beginnen."

De groep treedt onder andere op in Zaandam. Peter Nugter: „Bovenstaande foto is genomen door een bezoeker van de gelegenheid waar de Bright Stars in de 'tweede' bezetting speelden.

Op de voorgrond wat erg enthousiaste bezoekers en op de achtergrond

Hennie Huisman en achter hem Wim Henneke, rechts naast Henneke ..... (deze jongen ken ik niet meer, hij is al snel vertrokken denk ik), daarnaast Rudie Schouten (met gitaar), dan Margriet Eshuijs, en helemaal links ikzelf. Hennie Galjaard deed toen nog niet mee. De zaal was een bovenzaaltje dicht bij de polikliniek van het St Jan Ziekenhuis op de hoek Gerhardstraat, Bloemgracht."

Na korte tijd werd ook extra zangeres Hennie Galjaard aan de groep toegevoegd. Hieronder een krantenartikeltje met foto (4 juli 1964)

The Bright Stars deden nog een aantal optredens. Later in 1964 viel het groepje uit elkaar. Peter Nugter ging naar THE BACHELOR BOYS. Margriet Eshuijs werd sologitariste in The MARILEENS. Henny Huisman zou zich later aansluiten bij het piepjonge bandje The Marileens als opvolger van zijn vriendje Nico Fontijn. The Marileens werd in 1964 opgericht door Gré Eshuijs van muziekwinkel/school Eshuijs met dochter Margriet, Leen Schoen en Ria Dekker. Willem Henneke is gospelliederen en klassiek repertoire gaan zingen en heeft in verschillende koren meegezongen. Het laatste koor was het ZAANS INTERKERKELIJK MANNENKOOR. Na 20 jaar heeft Henneke ook als solist tenor in vele kerken en bejaardenhuizen gezongen met vaste organist Dub de Vries.

The Sky Devils stopten rond 1968 maar brachten in 1997 wel hun eerste cd uit via Rarity records. De band is nog steeds actief! The Marileens met Hennie, Margriet, Leen Schoen en Ria Dekker werd in 1967 'EQUIPE Z'. Arthur Doets werd de nieuwe basgitarist na het vertrek van Ria Dekker. Hennie startte een DJ carrière in 1968 (later ook een Dj duo met Rein Sluik met wie hij een flexisingle uitbracht). In 1973 is Huisman weer drummer bij de oprichting van Lucifer met basgitarist Dick Buysman en gitarist Brenda 'Pinky' Barthélemy. Brenda Barthélemy werd in 1974 opgevolgd door Margriet Eshuijs...